



ISKRA NIEUWS



Semestriële nieuwsbrief
Humanitaire Hulp Oekraïne
VZW ISKRA, Wiekstraat 82, 3600 Genk
Email: iskra1@telenet.be
www.vzwiskra.be
Verantw. Uitg. Mario Fama: Tel.: 089/36 38 07
Rek.nr. België: 235-0085289-38
Bic:GEBABEBB Iban: BE24235008528938

Nr. 26 2014

Reisverslag Oekraïne 2014

In augustus zijn we 10 dagen in Oekraïne geweest. In het revalidatiecentrum 'Zonnekinderen' hebben we 106 gezinnen financieel ondersteund. De afspraak is dat zij maandelijks producten kunnen kopen voor 130 yr (13 €). Dit bedrag wordt dan gegeven na het afgeven van de kastickets. Ze mogen geen tabaksproducten en alcohol kopen. Ook hebben we hun schoenen, kinderkleding, kleding voor volwassenen en baby artikelen gegeven.

In het revalidatiecentrum heeft Iskra een kantoor gekregen waarvan we de sleutel hebben ontvangen. Nu dienen we het kantoor nog te bemeubelen. De kosten zijn geraamd op 400 €. Ook is een sportzaal, massagezaal en de toiletten in orde gekomen. Hier zijn de ramen en de elektrische bedrading vervangen. Deze renovatiewerken zijn kunnen gebeuren door jullie sponsoring. Nu dienen deze ruimtes voorzien te worden van meubilair en verwarming.

We hebben een 30 tal gezinnen bezocht waarvan 20 nieuwe. Deze nieuwe gezinnen staan op de wachtlijst. Op 24 augustus hebben we een optocht meegemaakt van de 23ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Oekraïne. Dit was voor ons de eerste keer. De laatste dag hebben we een vijftigtal dankbrieven vertaald die de gezinnen hebben gegeven voor hun sponsorgezin.

Impressie situatie van nieuwe gezinnen

Een gezin van acht kinderen is gevlucht uit het oorlogsgebied en hebben zich nu gevestigd in Kalush. Ze hebben alles moeten achterlaten. Ze wonen met 11 personen op één kamer. Zij hebben enkel een bed en tafel als meubilair. We zijn met hun gaan winkelen. De moeder was zeer verlegen en kon niet geloven dat ze mocht kopen wat nodig was voor haar gezin. Deze kinderen zijn opgenomen in project brood en het gezin in de financiële gezinsadoptie.

Een gezin met een tweeling. Eén kind is invalide, hij kan niet praten en enkel lopen aan de hand. Hij is gezond geboren maar toen hij 9 dagen oud was, heeft hij een hersenbloeding gekregen. Hij lijdt pijn en er is geen geld voor medicatie.

In een dorp hebben we een gezin met twee kinderen en een grootvader aangetroffen. Ze wonen in

een vervallen huis. Ze hebben maar één kamer die zeer vuil was en schimmel was merkbaar op muren en plafond. De man was heel mager, zijn echtgenote was pas gestorven aan een hartinfarct op 40 jarige leeftijd. Ze leven in onmenselijke omstandigheden. We hebben hun adres aan de Kerk en de sociale dienst gegeven. De sociale dienst geeft enkel psychische begeleiding.

Een alleenstaande moeder met een invalide zoon, die psychisch ziek is. Ze wonen op één kamer. Zij kan niet lopen. De zieke zoon maakt het eten. De muren en plafond zijn vol schimmel. Zij krijgt geen invalidegeld. We hebben haar geld gegeven voor producten aan te kopen. Ze wist niet wat haar overkwam. We hebben met haar gebeden. Ook haar adres hebben we aan de sociale dienst en de Kerk gegeven.

We hebben nood aan voedselpakketten om deze gezinnen te steunen. De schoolgaande kinderen van de 20 gezinnen die op de wachtlijst staan worden opgenomen in project brood.

Vorige week kregen we ook bericht van onze medewerkster in Kalush dat vele gezinnen als vluchteling zijn aangekomen in Kalush. Ze vroeg of de kinderen van deze gezinnen ook kunnen opgenomen worden in project brood.

Oproep gebed voor Oekraïne

- ◆ Gebed voor situatie in Oekraïne
- ◆ Gebed voor ons, dat we via al onze projecten Gods Grote Liefde mogen laten zien.
- ◆ Gebed voor leiding van de Heilige Geest in al de projecten waar we verantwoordelijkheid voor dragen.
- ◆ Dat God zou voorzien in extra middelen voor de grote arme gezinnen met invalide kinderen.
- ◆ Dat God zou voorzien in extra middelen voor project Brood.
Door de situatie in Oekraïne komen er heel veel vluchtelingen in Kalush aan. We willen hen helpen met eten op school.
- ◆ Gebed voor onze veiligheid als we naar ginder gaan en voor de veiligheid voor onze medewerkers ter plaatse.
- ◆ Gebed voor alleenstaande moeders. Dat ze Gods Genade mogen ervaren in hun zwakheden. En de Here moge leren kennen en aannemen als hun Redder.

Het land is sinds november 2013 in een spiraal van geweld terecht gekomen, vooral in het oosten van het land. Bid dat het geweld zal stoppen, bid voor vrede en rust. Gebed voor de Oekraïense regering, dat de Here deze mag leiden en de bevolking zich veilig mag weten.

Giften fiscaal aftrekbaar

De giften aan Iskra zijn fiscaal aftrekbaar tot en met 2016. Het minimum bedrag van steun op jaarbasis dient 40 € te zijn.

Nieuws

- Op zondag 19 oktober gaat de mosseldag door in de zaal Casa Papa Giovanni te Genk. In bijlage vinden jullie de informatie. De volgende smuldag is op 8/3/2015.
- Als jullie reeds een gezin steunen, heb je de mogelijkheid om dat gezin te schrijven. De vertaling gebeurt door ons en dan wordt de brief naar het gezin in Oekraïne verzonden.
- Nood aan schoenen. Bij afwezigheid de kleding & schoenen onder carport afzetten!
- Nieuwe sponsorgezinnen voor financiële gezinsadoptie.
- Door de situatie in Oekraïne is er veel nood. Er staan veel nieuwe gezinnen op de wachtlijst in

afwachting van een sponsorgezin.

- We hebben sinds kort kantoorruimte gekregen in het Revalidatiecentrum. Er zijn bureaumeubelen nodig. Hier willen we graag een extra inzameling voor doen.
- Extra middelen voor project Brood. We willen de vluchtelingen voedsel geven daarvoor hebben we extra middelen nodig om meer voedselpakketten aan te schaffen en te verdelen.

Wij zijn jullie enorm dankbaar voor jullie giften en liefde voor de mensen in nood in Oekraïne. God zal jullie daar rijkelijk voor zegenen. Wij zijn dankbaar dat we Gods opdracht kunnen vervullen die Hij ons op het hart heeft gelegd. Wij zijn blij dat we door jullie steun dit kunnen realiseren.

Indien jullie de Nieuwsbrief per email willen ontvangen, gelieve een mailtje te sturen naar volgend adres **iskra1@telenet.be**.

Onze nieuwe website kun je bezoeken op www.vzwiskra.be. Er staan nieuwe foto's. op de site.

Mat.25:35

Want Ik heb honger geleden en gij hebt Mij te eten gegeven. Ik heb dorst geleden en gij hebt Mij te drinken gegeven, Ik ben een vreemdeling geweest en gij hebt Mij gehuisvest, naakt en gij hebt Mij gekleed, ziek en gij hebt Mij bezocht, Ik ben in de gevangenis geweest en gij zijt tot Mij gekomen.