

Beste Iskra vrienden,

Na enkele drukke maanden van Mosseldag, Presentaties, Kerstmarkten en chocoladeverkoop, zijn Mario en ik, een week later dan gepland, in januari vertrokken naar een land in oorlog Oekraïne. Vzw Iskra heeft het afgelopen jaar acht humanitaire vrachten gebracht en gratis verdeeld aan arme gezinnen.

De rels naar Oekraïne is goed verlopen. Er lag veel sneeuw, gelukkig naast de wegen. Er was heel veel wind onderweg.

In Oekraïne is alles heel duur geworden: gas à €0,17/m² en electriciteit à €0,64/Kwh blijven stabiel. Het goedkoopste om te eten is brood aan een minimumprijs van €0,50 per stuk, eieren €1,55 voor 10 stuks, kaas aan een minimumprijs van €7,50 per kg, diepvries groenten zoals broccoli, bloemkool, prinsessebonen kosten €4,00 per kg, varkensvlees spiering kost €7,00 per kg.

Het fruit is ook onbetaalbaar met een minimum netto loon van €250 per maand.

Er is weinig of helemaal geen werk. Daarenboven wordt het loon van veel arbeiders alsook leerkrachten niet elke maand volledig uitbetaald of zelfs achtergehouden. Deze situatie is voor veel arme gezinnen niet houdbaar.

KINDERCLUB

In de kerk is er naast de tienerclub ook een kinderclub bijgekomen. Kinderen van de zondagschool komen er elke week met hun vriendjes en vriendinnetjes samen.



Met deze kinderen wordt er regelmatig een kleine uitstap gedaan in de buurt. Door de oorlog gaan ze niet ver op kamp, maar worden die kampen in en rond het kerkgebouw georganiseerd.

Jullie kunnen dit initiatief ondersteunen met een gift met de mededeling "zondagschool"!



DE KERK BLAHODATH

In de kerk "Blahodath" is alle dagen iets te doen. Op woensdagavond was er een praise- en gebedsavond met tussenin getuigenissen. Er waren ongeveer 70 gelovigen aanwezig.

Eén getuigenis is mij bijzonder bijgebleven, een echt wonder. Een man met zijn vrouw en zoon zijn van het zuiden van Oekraïne gevlucht naar Kalush waar ze nu al een tijdje verblijven.



Het zoonje speelt ijshockey en kwam thuis maar was één handschoen verloren. Ze hebben de ganse loopweg in de hoge sneeuw gezocht, maar na drie dagen hadden ze de handschoen nog niet gevonden. Het zoonje weende omdat die handschoen veel geld had gekost. Dan is hij samen met zijn mama gaan

bidden zodat ze die handschoen toch maar zouden kunnen vinden, wat bijna onmogelijk is door de vele sneeuw. Na enkele dagen tevergeefs zoeken was de vader zijn auto sneeuwvrij aan het maken. Toen de man opkeek zag hij twee straathonden. Eén hond kwam naar hem toegelopen met de verloren handschoen in zijn bek. Hij pakte die handschoen en riep zijn vrouw en zoon toe: "Ik heb de handschoen gevonden"! Versteld vragen zij: "Waar heb je die dan gevonden"? Hij antwoordde: "Een straathond heeft mij die gebracht".

Ze konden het eerst niet geloven, maar toen ze vertelden dat ze daar elke dag voor gebeden hadden wisten ze dat God hun gebed had verhoord en waren ze dankbaar en loofden God.



REVALIDATIECENTRUM ZONNEKINDEREN



In het revalidatiecentrum voor invalide kinderen "Zonnekinderen" zijn verschillende nieuwe lokalen in de maak. Ze zijn mooi geverfd en er zijn al nieuwe deuren en ramen geplaatst.



Omwille van het alarm waren de zonnekinderen opgehaald door hun ouders. Dat is het protocol: kinderen moeten naar huis als het alarm afgaat. Later die dag is er een groep van 17 jarigen teruggekomen en hebben we samen met hen een koude salade gemaakt en lekker mee opgegeten.

We hebben voor hun een inductieplaat met gepaste kookpotten gekocht, zodat de jongvolwassenen invalide zonnekinderen zelfstandig kunnen leren koken. We hebben ook een nieuwe naaimachine gekregen en ze zijn bezig met leren.



Jullie kunnen deze kinderen steunen door een gift over te maken met mededeling "invalide zonnekinderen"!

De kerk "Blahodath" kunnen jullie ook ondersteunen met een gift met de mededeling "opvang vluchtelingen" voor alle opvang en ondersteuning van vluchtelingen.



GEZINSADOPTIE

Doordat alles zo duur is hebben veel gezinnen het moeilijk om rond te komen en hebben ze meer geld nodig. De meeste vrouwen staan er alleen voor om hun kinderen op te voeden. Als dan ook de mannen na 10 maanden van het front terug thuis komen voor een periode van tien dagen verlof, stoppen de problemen niet. Zij hebben mentaal veel geleden. In het ziekenhuis in Kalush liggen op verschillende afdelingen veel zwaargewonde soldaten.



Wij hebben samen met Oxana de arme gezinnen hun geld gegeven omdat het voor ons alleen mentaal te zwaar is. We werken samen met de sociale dienst van de stad waardoor er nog enkele zeer arme nieuwe gezinnen bijgekomen zijn.



We hebben ook vloeibaar eten gekocht voor een invalide jongen met een sonde. Het huis van een ander arm groot gezin is volledig afgebrand. Er sneuvelen en verdwijnen veel mannen waardoor het voor de vrouwen nog veel moeilijker wordt.

Jullie kunnen een arm gezin sponsoren voor €50,00 per maand of een vrije gift doen, met mededeling "Gezinsadoptie"



Deze arme gezinnen zijn jullie zeer dankbaar voor uw grote hulp.

PROJECT BROOD

Door de hogere kosten zijn we in januari 2024 voor de arme kinderen van "Project Brood" uit noodzaak gestart met een warme maaltijd per dag voor 100 arme kinderen, in plaats van 200. De scholen en mama's willen natuurlijk meer kinderen eten geven en confronteren ons daar elke dag mee, omdat wij de enige organisatie zijn in Kalush die warme maaltijden of geld geeft. De kinderen van "Project Brood" hebben een hand en een engel gemaakt en gekleurd, als dank voor hun dagelijks warme eten.



De scholen in Kalush worden al twee maanden geconfronteerd met bomalarmen in de school. Het protocol vereist dat de kinderen de school onmiddellijk moeten verlaten en worden elders opgevangen tot de ouders hun hebben opgehaald.

We hebben drie en een half uur gewacht op de politie en soldaten met de hond om de school te controleren. Daarna mogen de



kinderen terug de school in, maar moeten dan naar de schuilkelder waar het warme eten op plateaus naar beneden gebracht wordt.

Jullie kunnen elke dag een warme maaltijd geven met een gift van €30,00 per maand (dat is €1 per dag) of een vrije gift met mededeling "Project Brood"



WEETJES EN NIEUWTJES

Wat de fiscale attesten betreft: voor de giften van 2023 mogen we spijtig genoeg geen fiscale attesten uitschrijven. Het goede nieuws is dat we wel de toelating hebben gekregen voor de volgende zes jaar. Voor de giften van 2024 tot en met 2029 mogen we fiscale attesten uitschrijven voor een minimum bedrag van €40,00 op jaarbasis.

Samen met Vzw Iskra gaat Benjamin Boonaerts met zijn band "Spike en Friends" een optreden geven in Genk ten voordele van kankerpatiëntjes in Kalush. Daarvoor hebben we nog sponsors nodig. Benjamin Boonaerts had keelkanker waardoor hij niet meer kon optreden. De dokters hadden hem opgegeven. Toen heeft hij een belofte aan God gedaan dat hij zijn verdere leven aan God zou wijden en ook terug naar de kerk zou gaan en alleen nog zou optreden ten voordele van kankerpatiëntjes als hij genezing zou ontvangen. Het wonder is gebeurd en nu kan hij opnieuw optreden met zijn band. Hij heeft zelfs plannen om ook naar Kalush te gaan in Oekraïne.

Mosseldag op 13 oktober 2024



Feestzaal Casa Papa Giovanni
Noordlaan 111 A - 3600 Genk

12u00 tot 15u00
16u00 tot 19u00

Kom jij ook naar onze

Smuldag

Zondag 10 maart 2024



CONTACT

Iskra vzw
Wiekstraat 82, 3600 Genk
Tel: +32 (0)89 36 38 07
iskra1@telenet.be
BTW: BE0468.836.236
Bankrek. nr. 235-0085289-38
IBAN: BE24 2350 0852 8938
BIC: GEBABEBB



Kom jij ook naar onze

Smuldag

Zondag 10 maart 2024

Feestzaal Casa Papa Giovanni
Noordlaan 111 A - 3600 Genk

12u00 tot 15u00
16u00 tot 19u00



Humanitaire Hulp Oekraïne
Financiële gezinsadoptie & projecten

Iskra vzw
BTW: BE0468.836.236

Wiekstraat 82 - 3600 Genk
Tel: +32 (0)89 36 38 07

E-mail: iskra1@telenet.be
www.vzwiskra.be



<https://www.facebook.com/profile.php?id=100075536061933>

Smuldag

Wij komen naar de Smuldag en reserveren:

"VV"	Volwassenen Verrassingsbuffet € 34,00
"KV12"	Kinderen tot en met 12 Jaar Verrassingsbuffet € 17,00
"KV18"	Jongeren tem 18 Jaar Verrassingsbuffet € 24,00
"KG"	Kinderen tot en met 7 Jaar Gratis maar wel bestellen € 00,00

Soep en dessert zijn gratis.

Enkel telefonisch of per e-mail reserveren vóór 4 maart 2024

Mario & Irene: 089/36 38 07 • iskra1@telenet.be • Irene: 0473 930 577

Gelieve het totale bedrag te storten op bankrekening: BE24 2350 0852 8938 (BIC: GEBABEBB)
Met vermelding van: "Naam - Smuldag 2024 - menukeuze - uur"

Een gulle gever zal gedijen, wie te drinken geeft, zal te drinken krijgen. Spreuken 11:25